

## Vraag het aan Morya



### Hou van wat je van plan bent

“Als je met een plan bezig bent om iets te gaan doen in je leven, wees dan zo goed om dat eigenlijk te beminnen, om daarvan te houden. En je zal zien: het plan zal anders uitwerken dan als je er alleen maar op een verstrooide, afwezige manier mee bezig bent, zo van: ‘hop, heel vlug, dit of dat en nog dit of dat doen.’ Neen, als je praktisch gaat werken in het leven, zal je zien dat het ene idee heel anders is dan het andere idee, de ene uitwerking heel anders dan de andere uitwerking.

(...)

Sommige ideeën die gedragen worden door liefde zullen je leven blijvend, voortdurend veranderen en maken je leven open. Andere ideeën geboren uit afgunst, haat, nijd en noem maar op, sluiten je leven. Ze maken dat je leven beperkter wordt, dat het onaangenaam wordt en dat er eigenlijk zo iets als een kilte in je hart geboren wordt. Wees daar heel alert op want dit máákt je leven.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 272

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---